



fouten	kapper	dokter	munten
muizen	visser	schilder	laarzen
boeven	bakker	wolken	kisten
boeren	kippen	lampen	jurken
netten	keuken	kasten	rommel
pillen	schoenen	manden	wekker
muggen	vijver	kaarsen	koffer
messen	reuzen	mutsen	pannen

De kapper knipt je haar.
 De bakker bakt ons brood.
 De schipper vaart zijn schuit.
 De juf schrijft op het bord.
 De visser haalt zijn netten in.
 De schilder verft het huis.

De boer werkt op het land.
 De dokter geeft je pillen.
 Je moeder stopt je in bed.
 De kok werkt in de keuken.
 De duiker haalt een schat uit zee.

En ik?

Ik doe lekker mooi niet mee.
 Ik hoef nog niet te werken.
 Niet te boenen, niet te sjouwen.
 Geen handen uit mijn mouwen.
 Ik ben geen prins en geen prinses.
 Ik ben gewoon nog kind!





De kapper knipt je haar.
 De bakker bakt ons brood.
 De schipper vaart zijn schuit.
 De juf schrijft op het bord.
 De visser haalt zijn netten in.
 De schilder verft het huis.

De boer werkt op het land.
 De dokter geeft je pillen.
 Je moeder stopt je in bed.
 De kok werkt in de keuken.
 De duiker haalt een schat uit zee.

En ik?



kapper
dapper

schilder
wilder

bakker
rakker

moeder
poeder

boeren
voeren

duiker
suiker

fouten
bouten

visser
wisser

netten
petten

pillen
willen

werken
kerken

keuken
deuken



beloof
geheim
vergis
gewoon

geluk
verzin
gewei
bekijk

vertel
genoeg
vergeet
begin

gebrom
bedoel
verlies
gehad

Mijn gebit heeft een miljoen tanden.
En mijn gewei is zo hoog als een huis.
Ik heb wel vijftien duimen.
Je gelooft niet wat ik daarmee kan!

Ook heb ik achttien kijkers.
Daarmee bekijk ik alles.
Ik heb geloof ik wel twaalf neuzen.
Ik ruik dus gewoon erg goed.

Ook met mijn staart heb ik geluk.
Ik draai hem rond en rond.
En dan kan ik vliegen.
Wat geniet ik daarvan!

Raad je al wie ik ben?

Beloof me dat je je mond houdt.
Het is geheim.
Vertel het niet verder.
Ik ben ... een liegbeest!





Mijn gebit heeft een miljoen tanden.
En mijn gewei is zo hoog als een huis.
Ik heb wel vijftien duimen.
Je gelooft niet wat ik daarmee kan!

Ook heb ik achttien kijkers.
Daarmee bekijk ik alles.
Ik heb geloof ik wel twaalf neuzen.
Ik ruik dus gewoon erg goed.

Ook met mijn staart heb ik geluk.
Ik draai hem rond en rond.
En dan kan ik vliegen.
Wat geniet ik daarvan!

Raad je al wie ik ben?



gebit
gewei
geheim

vertel
verzin
vergis

genoeg
gewoon
geluk

beloof
bekijk
betaal

begin
bedoel
bezoek

gehad
geloof
geniet

verlies
verveel
vergeet

getik
gebrom
geblaf



jokken
bakken
klikken

zwemmen
grommen
drummen

wekker
kikker
bakker

biggen
bruggen
vlaggen

keuken
werken
tasjes

boeren
dieven
helpen

meisjes
donker
boeven

winkel
huilen
lampen

De slagroom is van de taart .
De baas roept de meisjes bij zich.
Want die werken in de winkel.
'Wie zag de snoeper?' vraagt de baas.

'Ik zag geen snoeper,' zegt Ank.
'Ik ook niet,' zegt Lotte.
'Ik weet er niks van,' roept Noortje.
Eefje moet er zelfs van huilen.

'Er liepen hier twee snoepers,' zegt Fleur.
'Maar ik zag ze niet.
Want ik was in de keuken.'

Wie is er aan het jokken?
Hoe weet Fleur dat van die snoepers?
Ze kon dat niet zien.
Ze zei dat ze in de keuken was.
Fleur at de slagroom zelf!
Fleur is de snoeper!





De slagroom is van de taart .
 De baas roept de meisjes bij zich.
 Want die werken in de winkel.
 'Wie zag de snoeper?' vraagt de baas.

'Ik zag geen snoeper,' zegt Ank.
 'Ik ook niet,' zegt Lotte.
 'Ik weet er niks van,' roept Noortje.
 Eefje moet er zelfs van huilen.

'Er liepen hier twee snoepers,' zegt Fleur.
 'Maar ik zag ze niet.
 Want ik was in de keuken.'



.....

huilen

boeven

werken

lampen

huizen

boeken

kurken

wespen

huiden

boeren

harken

helpen



veldmuis
zwemband
zeiltocht
nijlpaard

zwembroek
zeehond
hijskraan
speeltuin

fietsbel
vliegtuig
klimrek
sparpot

slaapzak
surfplank
tuinslang
puntmuts

vliegveld
koelkast
kleurboek
bromfiets

schatkist
buurvrouw
verdoos
viltstift

‘Ik ken een mop,’ zegt Geertjan.
‘Het is grijs en draagt een zwembroek.
Ook heeft het een zwemband om.’
‘Een nijlpaard,’ raadt Pien.
‘Nee, een veldmuis die op zeiltocht gaat.’

‘En deze?’ grinnikt Geertjan.
‘Het is bruin en draagt een zwembroek.
Ook heeft het een zwemband om.’
‘Een zeehond,’ raadt Pien.
‘Nee,’ lacht Geertjan.
‘Het is weer die veldmuis.
Maar nu is zijn zeiltocht voorbij.’

‘Ik ken ook een mop,’ lacht Pien.
‘Het is nogal een slaapmuts.
Hij ziet eruit als een postzak.
En hij is heel erg flauw.’
‘Een luipaard?’ gokt Geertjan.
‘Nee,’ lacht Pien, ‘dat ben jij!’





‘Ik ken een mop,’ zegt Geertjan.
 ‘Het is grijs en draagt een zwembroek.
 Ook heeft het een zwemband om.’
 ‘Een nijlpaard,’ raadt Pien.
 ‘Nee, een veldmuis die op zeiltocht gaat.’

‘En deze?’ grinnikt Geertjan.
 ‘Het is bruin en draagt een zwembroek.
 Ook heeft het een zwemband om.’
 ‘Een zeehond,’ raadt Pien.
 ‘Nee,’ lacht Geertjan.
 ‘Het is weer die veldmuis.
 Maar nu is zijn zeiltocht voorbij.’



zwembroek
 zwemband
 zwempak
 zwembad

nijlpaard
 zeepaard
 werkpaard
 rijpaard

zeehond
 zeester
 zeewind
 zeeslang

handboei
 handschoen
 handbal
 handdoek

verfdoos
 verfvlek
 verfkwast
 verfpot

zeiljacht
 zeiltocht
 zeilschip
 zeiljas



haai
mooi
zaai

boei
hooi
saai

zooi
baai
loei

prooi
snoei
plooi

draai
strooi
groeï

bloei
zwaai
knoei

rotzooi
taaitaai

moeilijk
naaidoos

hooiberg
roeiboot

In de baai zwemt een haai.
'Wat is het hier saai,' zegt de haai.
'Er is hier geen kind te zien.
En ik heb juist veel zin in een kind.'

In de kooi zit een slang.
'Wat is het hier saai,' sist de slang.
'Elk kind blijft bij me vandaan.
En ik heb juist veel zin in een kind.'

In het hooi kruipt een wesp.
'Wat is het hier saai,' zoemt de wesp.
'Elk kind rent weg als hij me ziet.
En ik heb juist veel zin in een kind.'

Door de rotzooi loopt een rat.
'Ik hoef geen kind,' piept de rat.
'Gooi jij je friet maar weg.
En de korst van je brood.
Dat is dan mooi voor mij.'





In de baai zwemt een haai.
 'Wat is het hier saai,' zegt de haai.
 'Er is hier geen kind te zien.
 En ik heb juist veel zin in een kind.'



In de kooi zit een slang.
 'Wat is het hier saai,' sist de slang.
 'Elk kind blijft bij me vandaan.
 En ik heb juist veel zin in een kind.'

In het hooi kruipt een wesp.
 'Wat is het hier saai,' zoemt de wesp.
 'Elk kind rent weg als hij me ziet.
 En ik heb juist veel zin in een kind.'



baai
 haai
 saai
 taai
 maai

kooi
 hooi
 mooi
 gooi
 zooi

boei
 roei
 loei
 foei
 woei

draai
 kraai
 zwaai

prooi
 strooi
 plooi

stoei
 knoei
 groei



slimst	snelst	verst	diepst
liefst	dikst	trotst	sloomst
valst	hoogst	witst	droogst
zwaarst	duurst	knapst	laatst
kleinst	groenst	dunst	fijnst

'Ik ben het slimst,' zegt de uil.
 'Ik ben het snelst,' zegt de aap.
 'Ik spring het verst,' zegt de haas.
 'Ik duik het diepst,' zegt de vis.
 'Ik ben het liefst,' zegt het lam.
 'Ik ben het dikst,' zegt de big.
 'Ik ben het sloomst,' zegt de slak.
 'Ik zing het valst,' zegt de raaf.
 'Ik eet het meest,' zegt de beer.
 'Ik spring het hoogst,' zegt de kat.
 'Ik ben het witst,' zegt de kip.
 'Ik ben het trotst,' zegt de pauw.



'Maakt mij niet uit,' zegt de worm.
 'Ik hoef niet het snelst of het slimst te zijn.
 Ik spring en zing en duik niet graag.
 Geef mij maar een vriend.
 Want ik doe het liefst iets met zijn twee.'





'Ik ben het slimst,' zegt de uil.
 'Ik ben het snelst,' zegt de aap.
 'Ik spring het verst,' zegt de haas.
 'Ik duik het diepst,' zegt de vis.
 'Ik ben het liefst,' zegt het lam.
 'Ik ben het dikst,' zegt de big.
 'Ik ben het sloomst,' zegt de slak.
 'Ik zing het valst,' zegt de raaf.
 'Ik eet het meest,' zegt de beer.
 'Ik spring het hoogst,' zegt de kat.
 'Ik ben het witst,' zegt de kip.
 'Ik ben het trotst,' zegt de pauw.



slimst
 domst
 sloomst

kleinst
 fijnst
 dunst

snelst
 valst
 kaalst

laatst
 witst
 trotst

hoogst
 laagst

duurst
 eerst

laatst
 heetst

verst
 zwaarst